

Tekst anthem Stille

Ik ben bang voor wat ik niet grijpen kan
Niet bedwingen niet kalmeren kan
Wat ik los moet laten dan
hou ik vast met alle macht.

Ik ren in circels ren in kringen
weer achteruit herbeginnen
ik draai mezelf ondersteboven
mijn pad is gebroken

Mijn gedachten zijn ontworteld
een boom die te snel groeide
een bloem die te rood bloeide
nieuw groen moet hier nu groeien

Ga ik de juiste kant uit
moet ik stilstaan of stillaan
in volle vaart te gaan
al mijn plannen van de baan

Er zitten stenen in mijn hoofd
angstvallig verdoofd
ik wil ze verbreizelen
maar met welke hamer?

In mijn hoofd is veel lawaai
Ik wil alleen maar stilte
Maar er is zo'n eenzaamheid
in een eindeloze stilte

Ga ik de juiste kant uit?
moet ik stilstaan of stillaan
in volle vaart te gaan
al mijn plannen van de baan

Het lijkt alsof ik altijd achterloop
Achter iemand achter hoop
Achterin de maatschappij
Toch loop ik mezelf
voorbij